

## Cykelturistugen 22.-26.7.

2024 i Padborg – 267 km ialt.

Delt.: Kirsten, Inger, Anna, Vera.

Kirsten og Inger kørte hver deres bil med 2 cykler på hver bil.

Anna og Vera skiftedes til at være turleder – vi havde hver 2 dage, som ansvarlig på den front.

Det blev 4 formidable cykeldage.

Vejret var flot cykelvej – kun den 23.7. var der en smule regn, ellers var det tørvejr. Da vi skulle hjem om fredagen, stod det til

gængæld ned i stænger – så vi var vel nok heldige.

Ingen punkteringer. Ingen af os blev kørt ned eller kom til skade.

Stor venlighed havde vi i mødet med de gæve sønderjyder og dem, vi kom i kontakt med i

Østersøregionen / Nordtyskland.

Hvordan med vores cykler:

3 af os er på cykler uden el,

1 er på cykel med el.

Hvad angår terræn var det asfalt,

grusvej, vej med vildfarne grove

trærødder. Hverken grus eller

sidstnævnte er mit nummer. Jeg

hader grus af et godt hjerte. Jeg mener, det for en cyklist er et djævelens opfund.

Første dag cyklede vi 33 km – Flensburg og langs Flensburg Fjord.

Anden dag cyklede vi 55 km: Flensburg og Glücksburg. Her havde vi en smule regn.

Tredje dag cyklede vi 82 km: Kruså, Kollund, Rinkenæs, Dybbøl Banke, Sønderborg, Gråsten. Her var der stærk blæst med 11 m/s og vi havde desværre modvind på hjemturen. Men hjem kom vi. Vi havde mellem Kruså og Kollund et stykke af gendarmstien og det



Flensburg Fjord



Gråsten: Kirsten, Vera, Inger, Anna.



Dybbøl Banke

mener jeg ikke er for cyklister. Det er meget kuperet og med grus og trærodder. Men andre har større tålmodighed end mig, hvad det angår. De 3 første dage var der bakker og blæst.

Fjerde dag cyklede vi 97 km: Padborg Tønder tur/retur. Vi havde forskellige ruter ud og hjem. En utrolig flot cykeldag, hvor terrænet var fladt og gensynet med Tønder var en lise for sjælen. Jeg har været der et utal af gange til Tønder Festival.

Det er en skøn by.

I de byer vi nåede frem til var det bedste vi vidste at komme på café og nyde, hvad huset bød på. Ligeså at sidde på byens torv og betragte folkelivet og gøre intet overhovedet. Iskonditoriet i Sønderborg var helt specielt herligt.

Ellers betragtede vi jo slotte og hvad der var af historisk art, kunstværker, kirker, haver, marker, afgrøder, blomsterflor.

Vi er ikke professionelle i det at finde vej, heller ikke hvad angår det at læse kort – såvel papirkort som digital. Vi har fået dumpekarakter af os selv indtil flere gange. Men til gengæld er vi gode til at snakke med folk og hilse på forbipasserende – også om det så er en gyllevogn. Søster Aase sagde, når hun kom i sit



køretøj med joy-stick: Hvis vi hilser på folk, så kører de os ikke ned. Det har jeg i hvert fald taget til mig. Det tror jeg på. Det giver god mening.



Glücksburg Slot



Havnen i Sønderborg



Flensburg

Vi er taknemmelige for, at vi kan både cykle, vandre og at vi har evnen til at værdsætte naturen. Det er en berigelse at have alle sanser i brug – og så i så smukke omgivelser, som det sønderjyske. Kære Inger, Anna, Kirsten – kæmpe tak for endnu en dejlig cykelferie. Vi kender efterhånden hinanden godt og vi er gode til at få tingene til at fungere og få det bedste ud af de givne situationer. TAK. Kærlig hilsen Vera.



Ved Flensborg Fjord



Frokost i et buskur på vej til Tønder.



Den flotteste gade i Tønder.