

26.5.2024 Vedersø Stadil Madum Vester Tim.

v/Vera Bagge

Turleder Gunner Henriksen. 40 km.

Deltagere 15 stk.: Gunner, Hans Jørgen & Birthe, Grete & Jes, Bente S, Flemming, Bente V, Kirsten, Anna, Kjeld, Frode, Inger, Lene, Vera.

15 stk. fik glæden af at deltage i Gunnars fine tur. Vi var lovet torden, bulder og brag hen over middag. Det kom da også for fuld hammer 13.40. Vi var nået til Staby og havde 6 km tilbage. Regntøjet kom på og vi knøg afsted – alle mand kom i land.

Men det regnede så vildt og tovligt ved mødested i Vedersø, at vi måtte lade cyklernes placering på trailer m.v. vente – vi krøb i ly. **Vi fik regulært skybrud**, hvilket er en betegnelse for et kortvarigt kraftigt regnvejr.

Der var også rigelig at lyn og torden.

Vi startede kl. 10 ved Vedersø Efterskole og kirken og derfra til Stadil Kirke, som vi var inde og se. Vi cyklede ud til flyvergraven og mindestenen for de 8 faldne fra den australske besætning på Australien Air Force, der i 1943 blev skudt ned af tyskerne – netop her.



Gunner ledte os til Stadil Fjord Stien og den fulgte vi til vores frokoststed.

Næste mål var mod Vester Tim til Thorager Camping og vi mødte værtsparret på dette yndige sted. Så var det Madum Kirke og frem til Tvind Imperiet. Vi så udstillingen under møllen - herunder hele forløbet med planlægning, opbygning, afslutning på beboernes store projekt med at få bygget den store mølle. Sikken et arbejde. Hvilket stort projekt. Det var dygtigt gjort af dem. De understregede også på skrifttavlerne, hvad det hele er bygget på af værdier, tanker, visioner, fællesskab. Det vidste vi godt - for vi har fulgt TVIND i mange årtier her på vores egn.

Naturen stod stærk i dag - der er meget grønt og herligt med festlige farver alle vegne.

Og endnu er afgrøderne jo ikke nået at blive svedet af. Det kan komme tidsnok.

Dufte alle vegne fornægtede sig heller ikke.

Trafik havde trailere på dagsordenen i dag - både til heste, får og forsamlingshusstole.



Tak Gunner for en meget veltilrettelagt tur og for det du fortalte os undervejs.

Tak til alle turdeltagere for en super dag med godt humør og gode cykelben. Sådan en dag er meget givende for både krop og sjæl.

Tak for bidrag af fotos, Lene og Kirsten.

Vi ses. Bedste hilsner fra Vera.

