

September – oktober 2024: Cyklistforbundet, Holstebro afd. v/Vera Bagge

16.10.24: 17 stk. på 35 km til Fiskerhuset i Sørvad.

11 grader føltes som 8. Tørvejr. Vind 9 m/s føltes som 16 m/s. Og den kom fra syd-øst. Vi havde modvind derud. Og for at ingen skulle hvile på laurbærrene – så tog vi lige mere modvind mod Aulum – før vi cyklede mod Tvis og hjem. Det var en hård tur i modvind – vi sled som små heste. Udmattede små heste! I pausen i Fiskerhuset havde Anna skarp med og Jan K havde Merci chokolade. Så det var ren fest. Tak Anna og Jan.

Deltagere: Rya & Jens, Grete & Jes, Bente S, Flemming, Bente V, Elisabeth KP, Jette, Inger, Anna, Kirsten, Vera, Frode, Jens T turleder, Kristian O, Jan K.



9.10.24: 16 stk. på 30 km til Asp.

Der var først meldt regn kl. 13 i dag, men den kom da vi havde vores pause i Asp. Og det blev ved og vi ventede en stund og cyklede så. Så vi blev naturligvis våde, men det går vi jo ikke til af. Der er tørt tøj hjemme i alle vore hjem – så det går nok. En flot cykeltur med friske omgivelser at se på – det sørger regnen jo for. Flemming gav en skarp i pausen, da han for en tid siden har haft fødselsdag. Tak Flemming.

Deltagere: Jens T (turleder), Jens K, Frode, Hans Jørgen, Flemming, Anna, Carsten, Erna, Kjeld, Bente S, Vera, Elisabeth KP, Christian, Jan K, Kristian O, Inger A.



Vi har fra Cyklistforbundets hovedkontor fået forespørgsel om, hvorvidt vi vil stå ved en folkeskole 1 time en morgen i uge 46 eller 47 for at dele reflekser og postkort ud. Der er tilbagemeldinger p.t. således: Jens & Rya tager 1 skole. Bente V, Inger A, Vera tager en anden skole. Og så er der måske en cykelkollega mere til en 3. skole. Så det er da flot budt ind fra Holstebro.

”Det skal ikke hedde sig, at vi ikke møder op, når der kaldes”.



Reflekser



2.10.24: Vi var 21 stk. på 38 km til Elisabeth og Egons hjem i Sørvad.

Så flot cykelvej med frisk vind fra nordøst

5 m/s (11 i vindkast). Og solen kom frem.

Hos Elisabeth og Egon var der dækket op i garagen, men de fleste af os sad udenfor i skønt solskinsvejr. Vi nød kaffe med rugbrød, knækbrød, ost, gele, og chokolade + en skarp til at runde det hele af med. Kæmpe tak for, at I åbnede jeres dør for os – det er vi taknemmelige for.

Elisabeth cyklede med os, da vi skulle derfra og hjem – ingen slendrian i Elisabeth's verden.

Vi må ikke cykle for tæt på hinanden. I dag havde vi 1 tilfælde, hvor bagved kørende ramte foran kørendes baghjul. Bagerste mand – altså ulykkesfuglen - måtte en tur i græsset, men han kom ikke til skade. Deltagere: turleder Jens T, Jens K, Carsten, Jes, Kjeld, Grete, Kirsten, Erna, Bjarne, Bente S, Vera, Frode, Hans Jørgen, Lisbeth K, Kristian O, Bent Conrad, Anna, Inger A, Jan K, Elisabeth & Egon.



25.9.2024: 15 stk. på 34 km. Alstrup, Krunderup, Sir, Vejrum, Hjerm og hjem ad cykelstien ved Skivevej.

En skøn tur i fint vejr. Dog fik vi regn den sidste halve time.

Efteråret nærmer sig – det mærkes på alle måder.

Vi skal snart have vanter på!

Deltagere: Jette, Jens K, Bjarne, Kristian O, Jan K, Kjeld, Gunner, Hans Jørgen, Erna & Carsten, Grete & Jes, Elisabeth KP, Jens T, Vera. Tak for turen, Jens T.



Søndag den 22.9.2024. 54 km – vi var 9 stk. Turledere Rya og Jens Kokholm.

Målet var trolden Lotte Lokke Klokke ved Møborg grusgrav.

Flotteste sensommervej kom vi afsted i. Turen gik mod nord – Sir – Asp – krydset ved Vilhelmsborgvej – Møborg. Pause ved Møborg Kirke og Missionshus. Hjemturen var omkring Bur Sø og Donskærvej og Naur Kirke.

Stemningen var lige så lys og god som vejret.

Tusind tak Rya og Jens for en supertur.

Deltagere: Rya & Jens, Berit og Alfred, Frode, Anna, Elisabeth KP, Inger, Vera.



18.9.2024 – vi var 23 stk. på over 30 km: Præstegårdsparken i Borbjerg.

Turen startede med tæt tåge og vi kunne ihukomme Carl Nielsens smukke komposition af "tågen letter" – det gjorde den kl. 10.15 – som med ét var der klar udsigt. Herligt. Flot cykelvej.

Ved Præstegårdsparken var der i dag 1 fødselar, der bød på en lille genstand – tillykke og tak, Kirsten. I dag havde vi 1 ny med – nemlig Villads. Velkommen.

Deltagere: Kjeld, Hans Jørgen, Jes, Flemming, Kirsten, Jens T, Jan K, Grete, Carsten, Frode, Nini, Bente S, Jette, Bjarne, Kristian, Inger, Villads, Bo, Jørn Mølgaard, Christian, Anna, Vera – jeg mener vi var 23, men kan kun huske 22 navne.



11.9.24: 18 stk. 34 km. 11 mænd – 7 kvinder. Jens K turleder. Jens K, Jan K, Leon, Christian, Kristian O, Frode, Flemming, Carsten, Jes, Kjeld, Hans Jørgen.

Anna, Kirsten, Inger, Lisbeth K, Grete, Erna, Vera.

Turen gik rundt og rundt og rundt og 2 skridt frem og 3 tilbage

😊 - spøg til side.

Vængerne, Sortestien, Lange Mette, Naur Kirke, Sir Lyngbjerg og så kommer det: Rundt og kryds og tværs i Naur Sir – sluttende med Krunderup ved Forsamlingshuset med mos på taget. Her fejrede vi, at Lisbeth K har haft fødselsdag. Hun bød på en skarp: Slåen trukket i vodka. Den smagte sørme godt – næsten likør-agtigt, og den havde den skønneste vin-røde farve. Tak Lisbeth. Derudover havde vi pause ved Naur Kirke. Vejret var tørvejr og 14-16 grader med let vind fra syd/vest. En flot tur – tak Jens K.



8.9.24: Jens & Rya tur til Struer. De var 14 stk. og jeg har kun hørt ros fra deltagerne. Turen var langs Kilen / Struer.

Disse var ordene fra i dag 16. oktober 2024. Bedste hilsner fra Vera