

Mogenstrup 21.8.2024: 80 km – 10 deltagere.

Turleder: Inger

Abildgaard. 6 kvinder og 4 mænd. 5 uden el og 5 med el på cyklen.

Kjeld, Christian, Kristian, Bent Conrad, Kirsten, Bente S, Bente V, Elisabeth KP, Vera, Inger. Spændte mødte vi frem kl. 8 i Danmarksgade – vejrudsigten så ikke for godt ud. Der blev lovet regn. Regn fik vi, men det var til at holde ud – det kom mest i kraftige og mildere byge-anfald.

Turen var over Hvam til Ryde, hvor vi fik mad og drikke alt efter behag. I Ryde er også den fantastiske automat med drikke og slik. Virkede den i dag? Jo, Vera trak en cola. Elisabeth kunne ikke få sine Haribo ud. Hun baksede med den en tid og det var først da Christian S. L. kom til, at automaten pludselig fik en åbenbaring. Den havde slugt en polet til en indkøbsvogn fra en tidligere bruger – og det var jo så hindring for, at Elisabeths 20 kroners mønt virkede. Herligt.

Haribo var nemlig til deling, glæde og gavn for os alle 10 i flokken.



Handbjerg Marina



Ryde



Automat med slik



Vi cyklede videre mod Djeld og Stubbergaard Sø, hvor vi skulle have vores frokost. Men ved gården Volsgaard åbnede himlen sig og der kom virkelig vand! I stride strømme. Vi søgte over i gårdens lade i ly for regnen. Vi fik "forsigtig tilladelse" af et par unge fyre på gården. Frokosten blev i flot sol og der er så smuk natur ved Stubbergaard Sø.

Herfra gik turen til Trandum – forbi Inger A's barndomshjem og hen til Trandum Kirke, hvor Inger er både døbt, konfirmeret og viet. Vi var inde og se kirken. Ved Mogenstrup nød vi den skønne nye cykelsti.

Eftermiddagskaffen blev indtaget i anlægget i Sevel også i tørvejr. Og her blev delt godter og kræs ud til højre og venstre. Næste stop var Vinderup, hvor vi var 4, der besøgte Genbrug "Til Afrika", medens de 6 andre holdt sig til butikkerne ved hovedgaden. Via Vinderup Anlæg kom vi ud til Handbjerg Marina, hvor vi købte kaffe og is. Hjemturen blev via Volstrup og Hjerm.



Laden ved gården Volsgaard



Ved Stubbergaard Sø



Vi kunne kl. 16 sige farvel og **tak til turleder Inger A** for en skøn dag. Inger har haft denne tur flere gange, men 10 deltagere slår tidligere rekorder.

Trætte? Jo det er da en lang dag og mange kilometre.

Vi er jo ikke midaldrende længere – vi er faktisk fra slut-tresserne til plus-firs.

Men det viser bare, at man kan meget, når man

træner og har vilje til at lade sig byde noget. Det giver plus på bundlinjen – og så kan man altså klare 80 km fra kl. 8-16 med mange og gode pauser.

Tak for i dag. Vi ses.

De bedste hilsner fra Vera



Tak for fotos, Kirsten.