

**Kerteminde til erindring: 25.-29.7.2022:** Deltagere: Anna, Kirsten, Inger, Vera.

Cykelturistugen CTU har vi deltaget i nogle gange – jeg selv i Holstebro i 2017 og i Randers 2019, hvor 130 fra hele Danmark deltog. En fantastisk uge er CTU. Vi håber den kommer igen, men Corona gjorde, at Svendborg aflyste og Køge aflyste CTU. Vi lavede vores egen i Svendborg 2020, i Bogense 2021, i Kerteminde her i 2022. Vi boede godt og trygt i et gæstehus på Hindsholmvej i Kerteminde – 50 m fra vandet.

**Smukt ligger den lille fynske perle Kerteminde** - mellem hav og fjord. Der er så idyllisk og indtagende. Den kalder på gensyn. Der er smuk natur. Storslåede udsigter.

Hjemmefra synes vores uge 30 at have svage og milde vinde.

Det holdt ikke stik.

Da vi kom mandag over middag – cyklede vi 25 km rundt om Kertinge Sø og vi nåede lige hjem, før blæst tog ekstra ved og

regnen den piskede ned. De kommende 2 dage havde vi 13-14 m/s. Så der var kraftig blæst. Men vores sidste cykeldag på Hindsholm var i helt perfekt cykelvej – op langs østkysten til Fyns Hoved og ned langs vestkysten, så godt som vi kunne komme til det. På Hindsholm er der kuperet terræn – mange bakker og snoninger. Det var utroligt malerisk med de gyldne kornmarker, hvor høsten netop var ved at gå i gang.

**Vore 4 cykeldage blev i alt 205 km:**

25 km – 60 km – 60 km – 60 km. Vi

sluttede med 14 km vandring ved

Hindsgavl, Middelfart. Ingen af os har el-cykler. Trafikken var ikke skræmmende.

Vi valgte de mindre veje, hvor vi kunne.

Første dag var rundt om Kertinge Sø,

dernæst dagstur til Nyborg, dagstur til

Odense, dagstur til Fyns Hoved. Hvor end

vi kom - når vi talte sammen eller med

andre, sagde folk: Nå, I kommer da vist

fra vestjylland. Når vi spurgte om vej

eller øvrige spørgsmål, mødte vi kun stor

imødekommenhed og venlighed. Som da

vi stod i den nordlige del af Odense. Vi

mødte en ung mand og sagde: Vi søger



Min Amanda var fra Kerteminde



Stige og der skal vi finde trolden! Ja, sagde han – jeg var der i går med mine børn. I kan følge med mig et par km og så viser jeg jer vej. Som sagt så gjort: I cykler videre mod nord – ved første rundkørsel cykler I ligeud eller til venstre og da ser I det store fjernvarmetårn – det cykler I mod og når dets hegn slutter, så går der en sti ind i skoven. Den følger I og kommer til Stige-Ø. Her parkerer I jeres cykler – I søger ind i skoven og her er trolden. Det var den! Den store trolde "Hans Hule Hånd". Skibhustrolden. Han er 1 af de 10 trætrold i Danmark under titlen "Rejsen til den store troldefolkedag". Genbrugskunstneren er Thomas Dambo.



I ugens løb blev der tid til besøg hos:

- Johannes Larsen museet i Kerteminde – herligt.
- Musik på Marinaen i Kerteminde.
- Trolden på Stige Ø.
- Restaurant Carlslund i Odense til æggekage, så kenderne struttede, da vi cyklede østpå.
- Café-besøg her og der.
- Tornøe's Hotel i Kerteminde til vores afslutningsmiddag med wienerschnitzel.
- Stines ApS på strøget i Middelfart til frokost på hjemvejen.



Vi havde det godt sammen. Vi er forskellige af sind og skind, holdninger, rytmer og vaner – men vi har den røde tråd af fællesskab derhen, at vi alle holder meget af aktiv udfoldelse på cykel og i vandring, natur og mangfoldigheden i flora og fauna, fugle- og dyreliv. Vi har sagt hinanden tak for en god og berigende uge. Vi ses.

Kærlig hilsen fra Vera