

7. maj 2017: Præstbjerg Naturcenter.

Turleder Bjarne Madsen. 6 deltagere.

Bjarne, Kjeld, Lene, Aase, Inger, Vera.

Det stod klart for os, at vi skulle ud på en skøn cykeltur i dag – på en af de første forårsdage og med 14-17 varmegrader.

Shorts var velvalgt - og arme og ben kunne få noget tiltrængt sol.

Udtur var over Vind og det gik strygende.

3 km før Vind kirke poppede 2 små hunde op

- og sprang rundt omkring en cyklende

Bjarne. De teede sig helt kålhøgne og

forårskåde. Bjæffede og førte sig frem. Da de

havde brugt alt krudt på dans omkring

Bjarne i cyklende tilstand - stoppede de lige

med ét. Vi andre 5 var de ligeglade med.

Pudsigt optræden, men hvad ved man om hunde!

Der er stor forskel på i vores cykelgruppe, hvem der kan tage grusvej og hvem, der som jeg – direkte HADER grusvej. Men i dag var vi rørende enige om, at de 2 km grusvej,

der er til slut på Præstbjerg Naturcenter-turen var direkte rædselsfulde og modbydelige. Der var lige lagt en god lag grus på vejen og det var overhovedet ikke kørt til. Samtidig var der livlig biltrafik – så vi kunne ikke bare udvælge os et spor og blive der. Det var surt. Men det fik da heldigvis en ende igen.

Til Præstbjerg ankom vi kl. 12 og der var allerede da mange gæster i alle aldre. Og der kom flere og flere til. Efter frokosten vandrede vi en tur i det smukke naturområde - for at finde lidt rakler til Bjarnes hobby: Han laver snapse.

Hjemturen var over Sørvad og Nr. Felding. Vi siger tak for en dejlig dag, Bjarne. Vi ses. Vera

